

## *Fagne-Famenne*

### HET DIEPE AANLOOPJE NAAR DE ARDENNEN

*Tussen de hobbelige richels van de Condroz en de beboste heuvels van de Ardennen ligt een diepe terreinzinking: de Fagne-Famenne. Alsof het landschap nog een laatste aanloopje neemt naar het Ardense plateau.*

#### Wandeling door de Fagne in Romedenne

- 1. Bij de kerk van Romedenne volg je de Rue du Monument. Je komt bij het Place des Marronniers, een geasfalteerd plein. Kies daar links de flink dalende Rue des Chavées. Beneden kom je aan een dwarsweg; de rue des Fermes, die je naar rechts meevolgt. Terwijl je daalt, zie je voor je een eerste **panorama** van de Naamse Fagne.*
- 2. De weg brengt je langs camping Du Moulin en bij een brugje over de Chinelle. Voorbij het brugje volg je de rue des Fermes mee naar rechts. Volg het wegje tot bij een boerderij. Je wandelt nu door een gebied waar vroeger klei werd gewonnen voor de steenbakkerij van Romedenne. De littekens die dat naliet, zijn nu een **natuurreservaat** geworden. Vanaf de weg zijn er mooie doorkijkjes op dit lagergelegen reservaat met putten en waterpartijen. Ook op het braakterrein aan je linkerkant ontluikt een interessante pioniersvegetatie.*
- 3. Net voor de boerderij sla je links een rechte, onverharde weg in. Je houdt steeds rechtdoor aan tot bij een asfaltweg. Daar links en zo kom je opnieuw bij het brugje en de camping. Deze onverharde weg is de **oude spoorwegbedding** van lijn 138A, die ooit Florennes met Givet verbond. Zoals op zovele andere spoorwegbeddingen is de rijkdom aan bloemen en kruiden er enorm. Treinen brachten immers zaadjes van vreemde planten mee die langs de berm wortel schoten.*
- 4. Aan de splitsing over het brugje neem je links de stijgende rue Moulin de Romedenne die je weer naar de dorpskom brengt. Zo wandel je terug naar de kerk waar je bent vertrokken. De laatste loodjes zijn hier zeker het zwaarst. Gelukkig heeft deze wandeling ook het mooiste voor het laatst bewaard. Je geniet immers van een prachtig **panorama** van het oostelijke Fagnelandschap.*

#### PRAKTISCH

Afstand: 4 km.

Bewegwijzering: geen.

Aard van de weg: grotendeels asfalt; alleen het traject over de oude spoorwegbedding is onverhard.

Vertrekpunt: kerk van Romedenne.

Kinderwagens: Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens.

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijke wandeling

## **ANDERE WANDELIDEEEN**

In de gids *Wandelboek Ardense Natuurreservaten* (Lannoo) heeft auteur Julien van Remoortere een vijftiental wandelingen opgenomen in het gebied van Fagne en Famenne.

## **INFO**

Syndicat d'Initiative, Rue des Religieuses 2, 5600 Philippeville

tel. 071 66 89 85

fax 071 66 89 85

[www.philippeville.be](http://www.philippeville.be)

