

0 500 meter



Lengte wandeling

15 of 19 km



Legende

1. Domaine de Bonsoy
2. Les Cascatelles
3. Veerpont
4. Château de Waulsort
5. Ruïnes Château Thierry
6. Les Quatre Chemins
7. Castel Les Sorbiers

5 Blaimont

AFSTAND Ongeveer 19 km, ingekort ongeveer 15 km. De route kun je combineren met wandeling(en) 4 en/of 15.

AARD VAN DE WEG Deze route loopt vier keer de valleiwand van de Maas op en af (ingekort drie keer). De Maas stroomt op ongeveer 100 m hoogte, de klim bedraagt telkens 140-150 m. Het hoogste punt van de wandeling ligt op ongeveer 270 m. Op de valleiwand gaat het voor een groot deel om smalle paden, soms heel steil. Eén keer gaat het niet om een pad, maar om een droge beekbedding. Voor het overige zijn er ook heel wat kilometers veldwegen en boswegen, een beetje asfalt en oeverwegen langs de Maas.

KAART NGI 1/25.000 53/7-8 en 58/3-4.

TOERISTISCHE INFORMATIE Syndicat d'Initiative, rue M. Lespagne 26, 5540 Hastière; tel. 082/64 44 34.

VERTREK- EN EINDPUNT Het kerkje van Blaimont. Deze deelgemeente van Hastière bereik je via de N915 Dinant-Beauraing.

☛ Voor velen is het stuk Maas tussen de Franse grens en Dinant het meest schilderachtige van haar meer dan 900 km lange loop: indrukwekkende rotsen, veel bos, kastelen langs de oever en ruïnes op de rotsen ... Hengelaars vinden hier nog een rustige plek, voorzover ze ter hoogte van Waulsort (jachthaven) niet de plek opzoeken waar waterskiërs hun capriolen uithalen. De stuw van Waulsort ligt langs de wandelroute. Tussen Dinant en Hastière, of Dinant en Givet kun je de schoonheid van de Maasvallei ook ervaren vanaf een rondvaartboot.

DE WANDELING

Aan het 19de-eeuwse St.-Lambertuskerkje neem je de straat die op het koor van de kerk uitkomt, een straat met nog veel mooie, landelijke architectuur. Op het einde steek je de N915 Hastière-Mesnil-St-Blaise over en je neemt er het weggetje tussen twee boerderijen. De boer rechts verkoopt honing en boter. Je komt nu bij de bosrand en bij de bron van de Ruisseau de Bonsoy. Dat beekje volg je tot aan de Maas. Rondom je mooi loofbos met esdoorn, beuk, es, els, haagbeuk en hazelaar.

Halverwege de helling zie je links een gebouwtje van het vakantie-dorp **Domaine de Bonsoy** (1), met ervoor een visvijver gevoed door de gelijknamige beek. Net voorbij de vijver ga je aan de andere kant van de beek lopen. In de beek zie je kleine stuwtes. Er volgt dan een vijver. Dit was in 1993 een mooi hoekje; in 1995 bleek er grondig gekuist en gekapt te zijn. Hopelijk herstelt de natuur zich.

Het pad bocht naar links en eindigt in een ander pad waar je scherp naar rechts draait. Links de steenbakkerij Ceramanova, gespecialiseerd in rustieke vloeren. Op het einde kruis je een weg en loop je rechtdoor, tot bij de Maas.

Die volg je stroomafwaarts, voorbij het kolkende water aan de stuw van Waulsort (1879). Let rechts op de grote coniferen: streekvreemd, maar toch indrukwekkend door hun omvang. **Villa l'Ermitage des Cascatelles** (2) was oorspronkelijk een graan- en oliemolen (1819), later een landhuis. Net er voorbij staat een picknicktafel. Daar begint een stijgende weg die achter de Ermitage doorloopt. Bij de eerstvolgende splitsing blijf je op de 'hoofdweg'. Iets hoger kruist die de Ruisseau de Ranle, en verderop nog eens. Ze loopt dus nu weer aan je rechterkant.

Als de weg splitst, loop je rechtdoor (dus niet over de beek) en even verder linksaf, route H, naar boven. Behoorlijk steil! Boven gekomen, kies je weer voor richting H en dat betekent dus links houden. Een eind verder zie je, nadat de weg wat daalde, weer een H met een pijl naar beneden, op een steen. Sla niet af, maar loop rechtdoor naar boven, richting P.

Die weg brengt je tot dicht bij een weide en buigt vervolgens naar links om te dalen. Aan een splitsing volg je rechts het rood-witte GR-reken. Wat verder blijkt dit ook nog de richting P te zijn. Het mooie pad slingert langs de valleiwand en brengt je uiteindelijk bij de Ruisseau de la Roule. Die volg je stroomafwaarts. Op dit pad zorgen altijd wel enkele omgevallen bomen voor een kleine hinderenis. Weer aan de Maas wandel je opnieuw stroomafwaarts. Je komt dan voorbij café 'Au passage d'Eau'. De naam vertelt je al dat er hier een **veerdienst** (3) is. Veerman Jean-Louis Swolfs, een echte Brusselaar, trekt er de hele dag zijn boot aan een kabel van de ene naar de andere oever. Of 'trok', want einde 1996 stond de zaak te koop.

Aan drie reusachtige beuken sla je rechts af, weer bergop, dit keer langs de Ruisseau de Chestia, een beekje dat grotendeels ondergronds loopt. Het komt weer tevoorschijn bij het begin van dit pad. Even verder splitst het pad. Links of rechts maakt voor de route niets uit, maar als je kiest voor rechts, dan kom je voorbij een kruis voor twee in 1758 op deze plek vermoorde mannen. Bij een splitsing houd je links. Weinige meters verder gaat links een niet-bewegwijzerd pad naar boven. Dat neem je. Boven kom je op wandelroute F die je naar links volgt. Het pad loopt voorbij een stukje grasland.

Nog even lopen en je krijgt een prachtig uitzicht, vanaf de rotsen over de Maas en het kasteel van Waulsort (4). Op de voorste rots staat een metalen vaantje. Natuurlijk ga je daarnaar toe. Maar pas op, de passage tussen de voorste en de achterste rots is vrij smal. En de afgrond is diep. Het kasteel is in de 17de eeuw gebouwd, niet als kasteel maar als abtshuis van een met de Franse Revolutie opgeheven benedictijnenabdij gesticht in 946. Op de hoeve na is de rest van de abdij later afgebroken.

Verder rechtdoor. Er groeien veel palmboompjes (*buxus sempervirens*). Nog enkele keren krijg je een uitzicht op de Maasvallei. Het pad brengt je uiteindelijk bij de ruïnes van Château Thierry (5), 13de-eeuws en in de 17de eeuw vernield door de legers van Lodewijk XIV. Zaterdag is er meestal iemand aanwezig die al je vragen kan beantwoorden. En dan krijg je ook wat meer te zien van de ruïnes. Aan de houten afsluiting neem je een van de twee dalende paden die je naar een lagergelegen deel van de burcht brengen. Twee stevige muren met een poort. Ook daar mag je niet in. Volg dan de pijl 'Meuse', rechts naar beneden. Eventueel kun je eerst nog even naar links tot bij de mooi vrijgemaakte kasteelbron.

Richting 'Meuse' volgen betekent dalen tussen de buxusstruiken. De bochten afsnijden betekent dat anderen extra werk hebben in de strijd tegen de erosie. Beneden wandel je naar links, tot bij een rots met enkele klimroutes en een... klimverbod. Daar gaat het rechtsaf, tot aan de Maas die je stroomafwaarts volgt, langs de oever. In dit weiland springt nog een rots vooruit, weerom met klimroutes en een klimverbod. Ook de volgende weide doorkruis je, tot bij de 'bergerie', een oude schaapskooi, tegen de bosrand. Daar volg je het GR-pad bergopwaarts.

Waar de bosweg een veldweg wordt, wandel je rechtdoor. Die weg wandel je helemaal uit, ca. 1 km ver waarna je rechts afslaat en je 1,75 km door de akkers loopt. Dan duik je weer het bos in, om na 350 m bij een kruispunt te komen dat je bekend zou moeten zijn. Linksaf hier, steil naar beneden. Vervolgens de beek over. Je volgt de Ruisseau du Grand Étang stroomopwaarts, tot de eerste beek rechts. Opgelet, als je enkele tientallen meters naar rechts loopt, tot bij de meer gebruikelijke oversteekplaats, gaat het niet om de eerste, maar om de tweede beek. Je neemt niet het – verboden – pad naast de beek maar het blauw bewegwijzerde pad, enkele meters verder. Dat brengt je al snel bij de rand van bos en wei om vervolgens een veldweg te worden die je een halve km door de akkers brengt naar de weg Heer-Falmagne. Rechtsaf, en na nog een 0,5 km aan het kruispunt 'Les Quatre Chemins' (6) linksaf, richting Beauraing.

Of, als je het korter wilt (en dat kunnen we ons best indenken), rechtsaf en na 250 m linksaf, een prachtige veldweg. Nog ongeveer 1,5 km door weilanden en maïsakkers, en je bent weer in Blaimont.

De 'langstappers' nemen op de weg naar Beauraing de eerste veldweg rechts die wat verder het bos induikt. Er hangt veel jagerslatijn op de bomen, maar de goede raad voor de wandelaars verraadt dat iedereen hier welkom is. Na bos volgt weiland, dan wandel je langs de bosrand (met jagerskeet) en dan ben je weer volop in het bos. De bosweg eindigt op de weg Heer-Falmagne, die je naar links volgt. Nog voor de weg over de Ruisseau de Waraye gaat, sla je rechts af. Mocht je de weg niet direct zien: hij loopt onder een rij sparren. De weg eindigt aan de rand van een nieuw vakantiecomplex, Castel Les Sorbiers (7). Rechtsaf. Je volgt de weg die onderaan langs de valleiwand loopt, langs een paar ruïnes. Aan de monding van de Ruisseau de Jean Bieyau is het meestal érg modderig, zo modderig dat je wellicht een omweg moet maken in het bos. Je volgt dan verder het oeverpad tot bij een steen met een B en een H (Blaimont/Hastière). Daar wandel je weer de valleiwand op, tot bij een poortje in een wei. Opgelet, het kan dat zowel de steen als het pad aan je aandacht ontsnapt door omgevallen bomen. Aan het poortje loop je de wei in naar links. Zo kom je weer in Blaimont.